

Undertegnede, pens. Lærer Thomas Petersen,
er født i Bor, Burkal Sogn, Tønder Amt,
som Søn af Landmand Thomas Petersen.
I Aarene 1890 - 93 besøgte jeg Seminariet
i Tønder efter at havde været 2 Aar paa
Præparandskolen i Slabenraa. I 3 Aar
var jeg Enkelærer i Roost, Arild Sogn og
i 3 Aar Lærer ved Burkal Skole.
I Aaret 1898 bestod jeg i Lærereksamen.
I flere Aar var jeg Lærer i Chupel og Hamborg
Efter Bestemmelsen, hvor den overvæltende
Del af Befolkningen med 75% stemte
for Danmark, blev jeg ansat som
Vikar ved Adsbøl Skole, den 1 April 1920.
1. Okt. 1920 blev jeg kaldet til Enkelærer
ved Adsbøl Skole og samtidig ansat som
Degn og Organist ved Adsbøl Kirke.
I Skolen var der i de første Aar efter
Genforeningen over 60 Børn. Børnene
blev af den Grund delt i to Klasser,
da Skolestuen ikke kunde rumme saa
mange Børn paa een Gang. Det højeste
Børn Antal var 68.

I Aaret 1925 blev Adsbøl ~~evangel.~~ Kirke over-
givet af den danske Stat til Adsbøl og Graa-
sten Menighedsraad og Menighedens.
Før Overgivelsen blev Kirken restaureret
og Orglet fik elektrisk Drift til Bløsebel-
gen. ^{Op} Sulpituret blev flyttet ca. 1 m tilbage.
De smaa romanske Vinduer nicher kom
til Lyse. Alterbilledet, som nu hænger
over Varmeapparatet, blev erstattet
med et Maleri af Kristi Gravlagning,
som før hang paa Sydraggen og dække-
de en romansk Vinduer niche. I Koret
fandt man under Kalkmalerier nogle gamle
Kalkmalerier, som dog ikke kunde
lades sig restaurere. Under Gulvet
i Skibet fandt man en smukt Grav.
Paa Kisten laa 2 Metalplader, som nu
er opbevaret i Alterstokket under Alter-
bordet. Graven indeholder Liget af en
Fru Kuhl fra Johannes Sogn i Flensborg,
som er begravet her i Aaret 1799.
Et Par Aar efter denne store Restoration
af Kirken maatte der paa Grund ^{af Trængsel} i Træskibet
lægges Jernbjælker under Loftet og Gulvet
maatte rykkes ud - fra Ydermuren.

Tak kostede disse Restaurationer Staten
ca 5000 Kr. Kirken blev derved en hyggelig
og pæn Kirke.

Da Chausseens blev reguleret 1933, for-
svandt foran Lærerboligen en Række
Lindtræer og der blev bag Skolen anlagt
en Legeplads. Den hidtilværende Legeplads
blev forvandet til Blomsterhave foran
Skolen og Lærerboligen.

Grundet paa det store Børnecentral blev
der siden Genforeningen arbejdet for An-
sættelse af en Læreriinde og Nybygning
af en Læreriindebolig og et Klædehus.
En Gang var endog Kalken til Ny-
bygningen løst, men altid var
mange Mennesker i Sognet, der mente,
at en Udvidelse af Skolen og Ansættelse
af en Læreriinde var uundværende.

Adsbøl, den 5. Maj 1945.

Th. Petersen.

Hansen, Graasten.

Dødsfald

Pens. Lærer og Degn Thomas
Petersen, Adsbøl

Pens. Lærer og Degn Thomas
Petersen, Adsbøl, er pludselig død
uden forudgaaende Sygdom i en
Alder af 77 Aar. Petersen havde
Tirsdag Formiddag været med som
Passager paa Sønnens Motorcykel,
og en Times Tid før sin Død var
han paa Cykel i Graasten. Umid-
delbart efter Hjemkomsten herfra
udaandede han, ramt af et Hjerte-
slag. Han har i en Del Aar virket
som Lærer ved en Handelshøj-
skole i Hamborg. Derfra kom han
til Angel og senere til Roost i Søn-
derjylland. Siden 1920 har han væ-
ret Lærer og Degn i Adsbøl, indtil
han i 1937 søgte sin Afsked for at
nyde et velfortjent Otium. I en
Del Aar har han virket som Aften-
skolelærer paa Graasten Land-
brugsskole og har i mange Aar
været et interesseret Bestyrelses-
medlem i Sønderjydske Hjælpe-
fond. Iøvrigt tog han ikke Del i
det offentlige Liv, men var et ud-
præget Hjemmemenneske, afholdt
af alle i Sognet paa Grund af sit
redelige og venlige Væsen. Hans
store Interesse var Biavl, som
han ofrede megen Tid. Han efter-
lader foruden Hustruen to Døtre
og to Sønner.